



***Ben je op zoek naar een vorm
van spiritualiteit en ontmoeting.***

www.kloosterwelle.nl

Nieuwsbrief Kloosterwelle: jaargang 1 nummer 3

Inhoud:

- Inleiding door Birgitta Ruther
- Nieuw! Wordt Vriend van Kloosterwelle
- Eerste en tweede fietstocht door Henk Dalebout
- Vesper in Coronatijd door Douwe Kamstra
- Gedicht De Roeier van Rutger Kopland
- Vernieuwde website Kloosterwelle
- Activiteiten Kloosterwelle en Corona
- Agenda oktober t/m december 2020

Deze derde Nieuwsbrief bevat een impressie van een vesper tijdens de Coronatijd en de fietstochten volgens de Kloosterroutes onder leiding van de auteur van *Kloosterrijk Schouwen*

Voor ons allen kwam de coronatijd met al haar beperkingen volkomen verrassend. Alles leek ineens stil te staan. En deze stilte overviel ons: geen gezamenlijke bijeenkomsten meer, hoe regelen we het nu met de wekelijkse vespers? Hoe met retraitsdagen en afspraken erom trend. Er mocht zo goed als niets. En toch hebben wij ervoor gezorgd dat de vespers door konden gaan. Door enkele voorgangers en zangers. Alles volgens de regels van het RIVM en via de kerktelefoon. Zo konden we met elkaar verbonden blijven met Kloosterwelle. Vergaderen via internet met al zijn voordelen en problemen. Beslissingen nemen wanneer we weer met een beperkt aantal mensen verantwoord mochten meditatief zingen. Wanneer was het mogelijk om weer met elkaar te eten?

Alles is nu geregeld, corona-proof. Dat betekent dat jij je wel moet aanmelden voor het meditatief zingen en de vesper, net als voor de maaltijd. Gelukkig beschikken we over een ruime refter waar we 12 eters kunnen ontvangen.

In juni hebben we een retraite gehouden maar bewust alleen voor de pioniersteamleden. Met z'n zevenen hebben we voornamelijk in de buitenlucht ervan genoten om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten. Het was wennen om op afstand elkaar nabij te zijn. En het lukt! In bijgaande stukjes wordt een impressie gegeven van een vesper en een fietstocht in coronatijden.

Ik vind het nog steeds moeilijk om afstand te houden tot vrienden en in de vakantiedrukte ruimte voor mezelf te vinden zonder irritatie.

Maar hebt u net als ik ook kunnen genieten van de stilte tijdens de lockdown?
Met vriendelijke groet, Birgitta Ruther – lid pioniersteam

Wordt vriend van Kloosterwelle

Kloosterwelle is een oecumenische pioniersplek in Zeeland/Schouwen-Duiveland. Samen èn met de mensen om ons heen richten wij ons op kloosterwaarden als stilte, concentratie, toewijding, aandacht, eenvoud en discipline als tegenwicht voor de drukte van het leven van alledag.

Sinds de oprichting in 2014, blijkt uit de reacties van onze daggasten, dat Kloosterwelle in meerdere opzichten in staat is het verschil te maken en aanvullend te zijn. Deelnemers ervaren dit o.m. tijdens het meditatief zingen, vieringen naar de kloostertraditie, het samen delen van de huisgemaakte maaltijden en geordende bezinnings/retraitedagen.

Kloosterwelle is een unieke plek waar wekelijks geoefend wordt in een vorm van spiritualiteit, die weerbaar maakt en het zoeken naar zingeving bevordert.

Wij denken en hopen dat u Kloosterwelle een warm hart toedraagt. Wij nodigen u uit vriend van ons te worden met een jaarlijkse bijdrage van €25,00 per persoon per jaar. Uw steun versterkt ons draagvlak en maakt het mogelijk dat wij ons verder kunnen ontwikkelen.

Voor uw steun geven wij ook graag iets terug:

- U ontvangt van ons elk kwartaal onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze ontwikkeling en onze activiteiten
- Jaarlijks een 'vriendenbijeenkomst' met een culturele/muzikale invulling
- Een korting van 10% bij deelname aan een retraitsdag

U kunt zich opgeven als Vriend van Kloosterwelle met een mail naar: info@kloosterwelle.nl

Voor nadere informatie over Kloosterwelle en haar activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website: www.kloosterwelle.nl

Kloosterwelle is via de PKN ANBI gecertificeerd.

Namens de pioniersgroep Kloosterwelle en natuurlijk van harte aanbevolen.

Eerste Kloosterfietstocht door Schouwen.

MENSEN, MENSEN, MENSEN, ... WAT EEN MOOIE FIETSTOCHT WAS HET!



Het vertrekpunt de Corneliuskerk te Noordwelle

De eerste fietstocht door het Schouwse land, op zoek naar verdwenen kloosters, is voorzichtig begonnen (één deelnemer). Maar wat hebben we een mooie tocht gehad. Fantastisch fietsweer. Erg leuk was de deelname van Wim van de Klooster, geboren nabij klooster Sion. Stand verplicht! Het was heel warm. Hieronder enkele foto's die tijdens de tocht gemaakt zijn.



Voorlichting over het natuurgebied de Oosterschelde door vrijwilligers van Natuurmonumenten.



Koffie gedronken bij bakkerij Sonnemans



We doorkruisten het Vroongrondengebied. Heerlijk ruikend munt staat in bloei.



Via Renesse fietsen we weer terug naar het vertrekpunt Noordwelle.

Tweede Kloosterfietstocht door Schouwen.

20 augustus 2020

Voor de tweede keer is door de Werkgroep Kloosterroute Schouwen-Duiveland van de St. Kloosterinitiatieven Schouwen-Duiveland een fietstocht door Schouwen op zoek naar verdwenen kloosters georganiseerd. Allereerst hartelijk dank aan Marlies voor de vroege opening van de Corneliuskerk. Dat kwam goed uit! Aanvankelijk verzamelden we buiten, maar de regen noopte ons om de koffie verder binnen de kerk op te drinken. Na een introductie over de kloosters op het eiland vertrokken we om tien uur. De deelnemers vonden het niet bezwaarlijk dat er foto's gemaakt werden.



De groep gaat vertrekken. V.l.n.r.: Anjo van Burg, Jacqueline van Zevenbergen, Thea, Tiny Hollemans, Maarten van Strien, mw. Van de Velde en mw. Werkman (uit Groningen) en Trees Rothkrans.

Door het Zuidwellewekken de polder in, waarna we bij het trekvlot aankwamen. Met een traditionele fiets kun je vrij gemakkelijk het talud op. Maar met de e-bikes, die een stuk zwaarder zijn, was hulp van Maarten nodig. Het oversteken van de Provinciale weg bij het benzinstation is niet zonder gevaar. Het is zier prettig, dat men daar een rotonde gaat maken. De gele projectleid keet zagen we al staan. Het kan niet snel genoeg gebeuren.



De oversteek met het trekvlot gaf de nodige hilariteit



Vrijwilligers van Natuurmonumenten waren zo vriendelijk om de kijker op te stellen, waarmee we de zeehonden op de zandbank zagen liggen.

Bij de Plompetoren aangekomen moesten we de vrijwilligers van Natuurmonumenten even wakker schudden. Maar ze waren erg verheugd om zoveel bezoekers te hebben.

Met plezier haalden ze de kijker tevoorschijn. Zo konden we een aantal zeehonden op de zandbank zijn liggen. Er schijnen daar tachtig zeehonden te verblijven. We mochten de Plompetoren bezoeken, maar hebben dit niet gedaan omdat de deelnemers dit al 'n keer gedaan hadden.



Maarten was de enige zonder regenjas. Maar daar werd iets op gevonden!

Verder naar Burghsluis waar een tussenstop gedaan werd om iets te vertellen over de historie van Burghsluis en de verdronken dorpen in de Oosterschelde. Via de Meeldijk kwamen we bij het eerste verdwenen klooster, Leliëndale, aan. Ook hier werd weer een stukje historie van het klooster en de omgeving verteld.

Daarna was het de bedoeling om koffie bij bakkerij Sonnemans te gaan drinken, maar zagen al een lange rij wachtenden staan. De eerste fietstocht moesten we veertig minuten wachten, dus besloten we om koffie in Haamstede te gaan drinken. Daar hebben we genoten van heerlijke koffie een echte Zeeuwse bolus.



Het fietsgezelschap aan de koffie met een lekkere Zeeuwse bolus.

Vervolgens bezochten we de locatie waar het klooster van de grauwe zusters gestaan heeft. Ook hier werd weer een stukje geschiedenis verteld. Op weg naar Renesse volgden we het prachtig gelegen fietspad langs de voormalige Vroonweg. Wat een mooi gebied is dat daar! Via het drukke Renesse, heel goed voor de recreatieondernemers, bereikten we via het fietspad weer de vertrekplaats op Noordwelle.



Bij het eindpunt van de fietsroute, de Corneliuskerk, konden de deelnemers het boekje *Kloosterrijk Schouwen* kopen, waarvan de volledige opbrengst naar de Stichting Kloosterinitiatieven gaat. Ook de nettoopbrengst van het inschrijvingsbedrag van € 10,00 gaat naar deze stichting.

Het was een zeer gezellige fietstocht met acht deelnemers. Op naar de derde fietstocht!

Henk Dalebout

Vesper in coronatijd.

We fietsen met zijn tweeën van Burgh-Haamstede naar Noordwelle.

Het is prachtig weer en het land is mooi. In de verte doemt de toren van de Corneliuskerk al op. Spannend vinden we het samen, nu we helemaal alleen in de kerk zijn.

We zijn gewend dat we met zovelen zijn, die nu normaal gesproken naar het meditatief zingen komen. Maar het is nu zo stil.

De Salvatorklok in de toren slaat één keer, het is half zes.

We zetten de Paaskaars op zijn plek en de lezenaar wordt met de microfoon vlakbij gezet.

Elke stap in de kerk klinkt door. De zon schijnt met stralen door de ramen naar binnen.

Om ongeveer vijf voor zes zet ik de microfoon aan en dan zeg ik een inleidend woord met een hartelijk welkom aan de luisteraars.

Ik weet dat de microfoon het geluid van de klokken om zes uur niet doorlaat, dus ik heb een paar dagen geleden met mijn telefoon een opname gemaakt van het slaan en het luiden van de klok en dat laat ik door de microfoon horen. Ik hoop dat het goed doorkomt.

Dan steek ik de tafelkaarsen aan, aan het licht van de Paaskaars.

Het is vredig in de kerk als de eeuwenoude woorden klinken. En het zingen klinkt iel, maar wel gemeend.

Het is vreemd, maar toch voel ik me verbonden met de mensen thuis. Er is nu een sfeer in de kerk, die écht de stilte ademt en die goed is.

Na de zegenbede dank ik iedereen die mee heeft geluisterd.

Het is goed dat u er was.

Jammer, geen maaltijd vandaag. Niet even napraten over de tekst die we hebben gelezen. Dan klimmen we maar weer op de fiets en rijden terug naar huis.

Douwe Kamstra

Gedicht DE ROEIER – Rutger Kopland

Vanavond trok de mist over de wei alsof de aarde zich opende en
het grondwater buiten zijn overs trad

paarden en koeien raakten vlot en
als in een moeras in de oertijd
dreven tenslotte alleen nog koppen
en ruggen voorbij

van het geboomte aan de overkant
maakte zich iets los waarvan ik dacht
dat het een roeier was die overstak voor mij

Vernieuwde website Kloosterwelle

Wij hebben afgelopen maanden gewerkt aan vernieuwing van onze website. Dat betreft vooral de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Die waren in de loop van de afgelopen jaren achter geraakt bij onze ontwikkelingen en de algemene ontwikkelingen op het gebied van website techniek.

Vooraf het navigeren tussen de verschillende onderwerpen hebben wij gewijzigd en maakt het nu met de verschillende submenu's gemakkelijker nieuwe activiteiten toe te voegen. Daarbij komt, dat (mede door de Corona crisis) de online communicatie een steeds belangrijker middel is geworden om contact te maken en te houden met bezoekers en geïnteresseerden. Er is nu bijvoorbeeld een directe koppeling met onze Facebook pagina.

De nieuwe website www.kloosterwelle.nl is vanaf 1 oktober a.s. operationeel. Uw eventuele opmerkingen, per mail info@kloosterwelle.nl , stellen wij op prijs.

I.v.m. Corona hanteren wij voor onze activiteiten de volgende regels:

Om de Vesper in Kloosterwelle verantwoord door te kunnen laten gaan kunt u deze rechtstreeks beluisteren via een internetverbinding met de Corneliuskerk. Via de website www.kerkopschouwen.nl tussen 18:00 en 18:30 uur of via www.kerkdienstgemist.nl

Voor deelname aan activiteiten vooraf aanmelden via: info@kloosterwelle.nl

- Bij binnenkomst: welkom-handdesinfectie-gezondheidscheck
- We houden tenminste 1,5 meter afstand
- Bij meditatief zingen kunnen 10 personen aanwezig zijn, we staan in zigzag-positie en zorgen voor goede ventilatie
- Bij de Vesper zijn 15 personen welkom
- Bij de maaltijd zijn 15 personen welkom en hanteren we in de tafelopstelling de afstandsregels

Daarnaast willen wij u tevens wijzen op: www.bidindebinnenkamer.nl/kapel

Voor vragen of reacties is ds. Dinie Eerland dagelijks tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch aanspreekbaar op 06-53172806

Agenda t/m december 2020. Voor actuele informatie zie: www.kloosterwelle.nl

Voor zover nu bekend zijn de volgende activiteiten gepland. Voor actuele informatie kijk op onze website: www.kloosterwelle.nl

- Elke woensdag van 17:00 tot 17:45 uur Meditatief zingen o.l.v. Liesbeth Franken. Aanmelden vooraf is niet nodig.
- Elke woensdag van 18:00 tot 18:30 de Vesper. Aanmelden vooraf is niet nodig.
- Elke woensdag om 18:30 onze Kloostermaaltijd. Aanmelden vooraf is gewenst naar: info@kloosterwelle.nl
De bijdrage die we hiervoor vragen is € 5,00
- De retraitsdagen zijn nu ook op zaterdag.
Zaterdag 31 oktober en woensdag 2 december