

Lied van verlangen - over Zeeland - door Thomas a Kempis

Hier aan de kust, de Zeeuwse Kust
Waar verlangen wordt geworteld
in zee en zand (refrein)

Wees mijn verlangen oh land van wind en zee
Ik wil u leren kennen, ga met mij mee
Laat mijn verlangen van uw kracht zijn vervuld
Geef mij toch uw moed en leer mij geduld

Ja, ik geef heel mijn hart
Ik geef alles van mij
Leef alleen voor dit land
Wijs mij de weg die ik ga
Langs zee duinen dijken
Op weg naar de vrijheid,
Baken naar de toekomst,
Zeeland laat mij bij u zijn

Wie doet me wat, wie doet me wat vandaag
'k heb mijn verlangen vol met wind
En niks meer te klaage

Zo blij als een kind, Zeeland verlangen vol van wind
Refr.