

Fietsroute Noordwelle West, 15 km



We vertrekken vanaf de Corneliuskerk in Noordwelle.

De kerk werd omstreeks 1440 gebouwd en gewijd aan Sint Cornelius. Een bekend verhaal is dat in 1576 de Spanjaarden, toen zij in het nauw kwamen, de toren in vluchtten waarop hun belagers, de Nederlandse opstandelingen, deze in brand staken. Als gevolg daarvan sprongen zij naar beneden. Vrijwel allen vonden de dood. Eén kind van enkele dagen oud bleef in leven.

Via de dorpsring rijdt u naar de Zuidwelleweg.

Links buiten de dorpskern stond tot 1895 de meestoof 'Welland'. In de meestoof werden vele duizenden kilo's meekrap, een plant die behoort tot sterbladigenfamilie, tot kleurstof vermalen. Eeuwenlang was de meekrapteelt een belangrijke economische pijler in een landbouwgemeenschap die Noordwelle was. De meestoof 'Welland' is ruim twee honderd jaar actief geweest. In 1878 werd de laatste meekrap vermalen nadat men langs chemische weg eenzelfde kleurstof kon produceren.

De weg blijven volgen, het kruispunt met de Lokkershofweg oversteken en het Zuidwellewijken inrijden naar de boerderij.

Al in de 17e eeuw lag hier een hofstede.

Achter de boerderij via een onverharde weg naar de vaart rijden.

Links ziet u een lichte verhoging in het landschap. Daar lag eens de parochie Capelle, later Zuidwelle genoemd.

Bij de vaart met het trekvlot de oversteek maken. Een alternatieve route voor als u de oversteek wilt overslaan gaat via de Koetenniseweg (zie routekaart).

Op het fietspad aangekomen gaat u naar rechts en steekt de drukke(!) weg over de naar de Plompetorenweg.

Aan de linkerkant ligt het na de ramp van 1953 aangeplante bos 'De Schelphoek'. Bij de dijk aangekomen heeft u een weids uitzicht over de Oosterschelde.

Na enkele honderden meters bereikt u de kerktoren van het verdwenen dorp Koudekerke. Het beklimmen ervan is zéér aan te bevelen. In de toren zelf is een etage ingericht dat de geschiedenis van het verdwenen dorp laat zien.

Als u weer verder gaat ziet u rechts de Koudekerkse Inlaag.

Vele vogels zijn hier aan het scharrelen. De dijk waar u overheen rijdt werd in 1581 aangelegd, dwars door het dorp heen. De aan de noordzijde van de inlaag gelegen slaperdijk werd in 1654 aangelegd.

Bij de haven van Burghsluis is de oude kap van de Westerlichtvuurtoren, gebouwd in 1837, geplaatst.

Op het restant van een weggefallen dijk, een zogenaamde bout, staat een monument uit 1989 ter herinnering aan de redders van Schouwen-Duiveland. In het westen ligt de stormvloedkering die op 4 oktober 1986 geopend werd. U kunt een rondvaart maken. De tocht voert langs het verdrongen Koudekerke. Met een beetje geluk kunt u zeehonden op de zandplaat zien liggen.

Via de zeer oude Meeldijk (Middeldijk) gaat u verder naar Burgh.

Oostelijk van de Meeldijk werden tijdens herverkavelingswerkzaamheden in 1957 restanten gevonden van een oude nederzetting uit de periode 3500-2500 vóór Christus. Bewoning op Schouwen kwam dus al heel vroeg voor. Deze vindplaats wordt Brabers genoemd.

Aan het eind van de Meeldijk volgt u het fietspad en via een tunneltje onder de Kraaijensteinsweg bereikt u de Leliëndaleweg.

Hier passeren we voor het eerst op onze route een plaats waar een klooster lag. Op het sportveldterrein lag het klooster Leliëndale. Al in 1271 woonden hier begijnen en later dominicanessen (1459-1569). De laatste fundamenten werden pas in 1899 verwijderd. Het nieuwe gebouw met kleedruimte en kantine is gebouwd op de plaats waar de fundamenten lagen.

Tegenover het sportveld valt de enorme ronde verhoging in het landschap op. Dit is een vroegmiddeleeuwse ringwalburg. De datering van deze burg valt in de periode 880-890. Er is zogenaamd Badorf-aardewerk gevonden dat tot het eind van de negende eeuw gemaakt werd. In 2007 werd de burg gedeeltelijk gereconstrueerd.

Aan het eind van de Leliëndaleweg is museum de 'Burghse Schoole' gevestigd. Een bezoek aan dit intieme museum met een authentiek ingericht klaslokaal uit 1920 en een expositieruimte over de ringwalburg is absoluut een aanrader.

U maakt daarna een ommetje rondom de kerk van Burgh.

De huidige aan St. Willebrord gewijde kerk werd tussen 1671 en 1674 gebouwd. Omstreeks 1100 zou er al een kerk bestaan hebben. In de kerk bevinden zich epitafen van Pieter en Johannes de Huijbert en een schitterend glas in lood raam met de wapens van alle stemgerechtigde steden van Zeeland.

Vervolgens gaat u richting Haamstede over de Burghse weg en Weststraat.

In Haamstede zijn de grote kruiskerk en slot Haamstede de blikvangers. De fundamenten van het slot dateren uit de 13e eeuw. Na een brand in 1525 werd het in 1608 verkocht en herbouwd.

De aan Johannes de Doper gewijde kruiskerk van Haamstede werd na een brand in 1506 herbouwd. De preekstoel dateert uit 1600. Het imposante schot dat het dwarsschip afsluit was een geschenk van koning Lodewijk Napoleon toen hij in 1809 Haamstede bezocht.

Aan het eind van de Noordstraat bij de kruising met de Kloosterweg lag het Noordklooster. Nu zijn er enkele bedrijfsgebouwen en een parkeerterreintje. Vóór 1487 tot 1572 waren hier grauwe zusters, een orde die leefde volgens de derde regel van Franciscus, gevestigd. Mogelijk was de stichter van dit klooster Lodewijk van Gruuthuse, baanderheer van Haamstede.

Vervolgens gaat u naar links over de Kloosterweg en bij de kruising de Vroonweg op.

Langs deze tot fietspad omgevormde weg lag de voormalige trambaan. Tussen 1900 en 1953 was de lijn in gebruik en reed de tram van Burgh, via onder andere Renesse, Brouwershaven en Zierikzee naar Zijpe. In de open vlakte groeit brom. Overwegend berkenbosjes verfraaien de mooie route waar een serene stilte heerst.

Aan het eind van de Vroonweg rijdt u Renesse binnen.

In het centrum van het 's zomers drukke en toeristisch ingestelde dorp staat de Jacobuskerk. De toren is te beklimmen. De kerk werd in de 16e eeuw gebouwd. De toren is ouder, waarschijnlijk van vóór 1458. In de kerk bevindt zich een unieke collectie rouwborden. In de torenkamer zijn enkele oude bijbels tentoongesteld. Aan de Korte- en Lange Reke kunt op één van de vele terrasjes, onder het genot van een drankje en wat lekkers, genieten van een mooi uitzicht op de kerk.

Daarna keert u via de Stoofweg weer terug naar de Corneliuskerk van Noordwelle.

Optioneel is een route naar de Verklikkerduinen waarin ooit een nederzetting stond met een kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe op Zee.