



Ben je op zoek naar een vorm van spiritualiteit en ontmoeting? Neem dan contact met ons op over onze verschillende activiteiten.

www.kloosterwelle.nl

info@kloosterwelle.nl 

Wat biedt Kloosterwelle:

Kloosterwelle is een open kloosterinitiatief van een oecumenisch pioniersteam ontstaan in 2014. Wij onderscheiden ons door een combinatie van stilte, verdiepende gesprekken, meditatief zingen, wandelen, een maaltijd en een viering. Wij streven actuele kloosterwaarden na als: aandacht, eenvoud, toewijding, stabiliteit, structuur, liefde en rust.

Ervaar wat Kloosterwelle voor je kan betekenen als je op zoek bent naar een plek en momenten van rust en stilte, of graag anderen wilt ontmoeten of als je open staat voor een spirituele beleving. Je bent van harte welkom op onze unieke locatie: de mooie historische Corneliuskerk aan de Dorpsring in het rustieke Noordwelle. Vanuit deze plek kun je o.m. deelnemen aan een meditatieve wandeling of een retraitsdag.

Iedere woensdag van 17:00 tot 17:45 uur is er meditatief zingen. Opgave vooraf is niet nodig en ook zonder zangervaring ben je welkom. Een prima gelegenheid voor een kennismaking met Kloosterwelle. Geïnteresseerden kunnen om 18:00 uur deelnemen aan de Vesper en om 18:30 uur aan de gezamenlijke kloostermaaltijd. Voor de maaltijd graag uiterlijk 's maandags aanmelden bij: info@kloosterwelle.nl

deelnemers ervaren momenten van stilte en rust
en 'verbinding' met elkaar